

WHO AM I - WIE BEN IK

Wie ben ik, dat de Heer van hemel en aarde,
wil weten wie ik ben en zich bekommert om mijn pijn?
Wie ben ik, dat de heldere Morgenster het pad wil verlichten van mijn eeuwig
dwalend hart?
Niet om wie ik ben, maar om wat U heeft gedaan.

Ik ben als een bloem die snel verbleekt; vandaag in volle bloei en morgen
verwelkt, als een golf die opgaat in de oceaan, als waterdamp in de wind.
En toch, U hoort me als ik U aanroep, U vangt me op als ik struikel
en U heeft me vertelt wie ik ben: Ik ben van U.

Wie ben ik dat de ogen die me zagen struikelen
toch liefdevol naar me kijken op me weer te zien opstaan.
Wie ben ik dat de stem de zee tot stilte maande
door de regen tot me roept en de storm in mij stilde?
Niet om wie ik ben, maar om wat U heeft gedaan; ik ben van U.