

THE CRADLE THAT ROCKED THE WORLD

Gewoon een kind gewikkeld in doeken.
Het bracht de wereld hoop, maar velen weten nog steeds niet,
Dat God op aarde is gekomen via een gewoon meisje, dat nog maagd was.

Vrede, liefde en vreugde zijn gekomen om goed te maken wat fout is.
De mensheid leefde in de duisternis
Maar nu schijnt het licht vanuit de kribbe
De kribbe die de wereld deed schudden.

Zoon van God werd Zoon van de mensheid,
Hemels' volmaakte Koning is een volmaakt Lam,
Vervulde het plan dat er al lag voor de sterren zich ontvouwen.
Een lied vult de lucht, alles zal nu anders worden,
Door de kribbe die de wereld deed schudden.

Ongelooflijk dat Hij een plaats verliet,
Die zo mooi is dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken;
Een plaats met straten van goud en paar'len poorten.

Dat is wat er lang geleden gebeurde;
Hij kwam als Kind, zodat de wereld zou weten,
Van de kribbe die de wereld deed schudden.

Wat een prachtig, perfect plan;
Liefde brengen die geen macht op aarde kan verbreken.
Gods verhaal klinkt nog altijd door,
Zijn lied wordt nog steeds gezongen, voor altijd.

Zoon van God werd Zoon van de mensheid,
Hemels' volmaakte Koning is een volmaakt Lam,
Vervulde het plan dat er al lag voor de sterren zich ontvouwen.
Een lied vult de lucht, alles zal nu anders worden,
Door de kribbe die de wereld deed schudden.

God en Zoon van de mensheid,
Hemels' volmaakte Koning is een volmaakt Lam,
De kribbe die de wereld deed schudden.