

## **NEVER WAS A NIGHT – NOOIT WAS ER EEN NACHT**

Nooit was er een nacht zoals die nacht, het was een heilige nacht, nooit was er een nacht zo goddelijk, gevuld met Hemels Licht. Nooit had een ster zo helder geschinen.

Je kon de engelen horen zingen: Gloria, Gloria, Gloria aan God in den Hoge. De nieuwgeboren Redder ligt in een kribbe!

Nooit zal er een beter tijd of plaats zijn om te beginnen Hem lief te hebben en te eren, en daarom Verheerlijken wij U, wij verheffen U, wij aanbidden U om Uw Heiligheid.

Heer wij prijzen U, wij vergroten U, Heer wij komen U en aanbidden U.

Laat onze harten zuiver zijn wanneer we komen en U aanbidden. Heer wij komen en aanbidden U.