

HEER, IK HEB U NODIG

In Uw liefdevolle armen draagt U mij; U bent mijn schuilplaats, mijn bescherming in de storm. U heeft me gered uit de mijn nood; toen ik Uw naam riep hoorde U mijn smeekbede. In U ben ik herboren.

Heer ik heb U nodig, Ik kan niet zonder U.

Bij U wil ik zijn, voor altijd, en U alleen zal ik prijzen, elke dag, in alles wat ik doe. Ik vertrouw op U alleen, en ik zal U dienen, elke dag, in alles wat ik doe.

Uw Licht is helder als de morgenster. In mijn donkerste nacht bent U mijn licht Heer. U bent mijn vreugde, mijn leven, mijn lied.