

## **ALS EEN KRACHTIGE RIVIER**

Soms vraag ik mezelf af waarom Hij zoveel van me houdt. En waarom Hij hier op aarde kwam en ervoor koos om aan het kruis te sterven.

Zijn liefde straalt als de morgenzon en Zijn goedheid stroomt als een krachtige rivier. Het geeft me kracht om door te gaan want ik weet; Zijn liefde zal me ooit thuis brengen. Daar zal ik zijn, samen met de Heer.