

I WILL FOLLOW THE WAY OF THE CROSS – IK ZAL DE WEG VOLGEN VAN HET KRUIS

Gewoon, een kind in de tempel
pratend met leraren en schriftgeleerden.
Ze verbaasden zich erover hoe Hij zo jong al zoveel wist.
Hij groeide in wijsheid en kracht,
leefde een leven zonder zonden;
Toen al droeg Hij het gewicht van de wereld mee in zijn hart.
Wetende van de prijs die Hij zou betalen
leefde Hij Zijn leven alsof Hij zei:

Ik zal de weg volgen van het Kruis
waar het ook toe leidt en tot welke prijs.
En het maakt niet uit hoe zwaar het zal zijn;
ik ben verplicht om door te gaan tot het eind.
Bij elke stap die ik zet wil ik mezelf verloochenen en Hem volgen;
Ik zal de weg volgen van het Kruis.

Jezus riep Zijn discipelen op: "Kom en word vissers van mensen"
en ze waren bereid om alles op het spel te zetten om Hem te volgen.
Menigten luisterden naar zijn onderricht
en velen werden genezen in Zijn naam.
Ze kwamen uit verschillende lagen van de bevolking
maar Zijn oproep gold voor iedereen.
Christus roept ons nog steeds op om op te staan en te zeggen:
"Ik zal de weg volgen van het Kruis".