

## **I HEARD THE BELLS ON CHRISTMASDAY – IK HOORDE DE KLOKKEN DEZE KERSTNACHT**

Hoor de klokken luiden deze nacht;  
Ze vertellen het oude bekende verhaal.  
Zacht en liefdevol klinkt hun boodschap keer op keer  
van vrede op aarde en onder mensen welbehagen.

En de klokken luiden;  
Als een koor zingen ze: "Vrede op aarde".  
Met mijn hart kan ik ze horen "Vrede op aarde".

En in wanhoop boog ik mijn hoofd;  
"Er is geen vrede meer op aarde.  
De haat is sterk en drijft de spot met de blijde boodschap".

Maar toch luiden de klokken  
en vertellen van vrede op aarde voor alle mensen.  
Wie hoort dat lied nog klinken  
van vrede op aarde onder mensen welbehagen?

De klokken luiden steeds harder  
"God is niet dood, noch slaapt Hij.  
Wat slecht is zal falen, het recht zal zegevieren  
door vrede op aarde voor iedereen!"

De klokken klinken, hun lied klinkt overal  
"De nacht verdwijnt, het Licht is gekomen!"  
Als één stem klinkt hun lofgezing  
van vrede op aarde onder mensen welbehagen.

Hoor je nu de klokken luiden?  
Als één koor zingen ze,  
"Open nu je hart en hoor de boodschap:  
Vrede op aarde onder mensen welbehagen."

.