

## **I BELIEVE IN MIRACLES – IK GELOOF IN WONDEREN**

De dag begon net als alle andere dagen,  
Ik kwam naar de bron om water te halen,  
En hoewel ik een vreemdeling opmerkte die daar zat,  
leek Hij de rust zelve te zijn.  
Kun je je voorstellen hoe verrast ik was  
toen Hij mij in mijn ogen keek  
en me vertelde wat ik niet begreep?

“Er is een levend water  
dat alleen van de Vader komt,  
Drink, en je zult nooit meer dorst hebben.”

Ik geloof in wonderen  
want ik heb de hand van genade gezien,  
die zich uitstreckte naar mij in mijn nood.  
Ik geloof in wonderen;  
te bedenken, dat Hij op de een of andere manier  
van mij hield,  
en de littekens genas waarvan ik dacht,  
dat niemand ze kon zien.  
Om Zijn oneindige genade die zijn weg naar mij gevonden heeft  
ja, dat is de reden dat ik in wonderen geloof.

De vreemdeling sprak tegen me, met de woorden van een profeet  
en toch wist ik, dat alles wat Hij zei, waar was.  
Hij koos ervoor om me niet te veroordelen  
maar in plaats daarvan gaf Hij me hoop,  
ondanks alle dingen, die Hij op een of andere manier van me wist.

En toen ik me omdraaide en wegliep  
was mijn hele leven veranderd  
van wie ik was, tot wat Hij zag in mij.

Te bedenken dat het enige waar ik naar verlangde  
gewoon een kroes water was  
en nu vloeit Zijn geest door mij heen.