

## **HE IS ALIVE – HIJ LEEFT**

In het vroege morgenlicht gingen zij naar het graf,  
met geurende kruiden die zij hadden klaargemaakt.  
Om te ontdekken dat de steen opzij gerold was,  
en dat de wachter verdwenen was.

Toen zij de ruimte binnengingen waar Jezus was neergelegd  
riep de stem van een engel: "Waarom de levende zoeken onder de doden?  
Hij is opgestaan, precies zoals Hij heeft gezegd."

Hij leeft, Halleluja, de deur is geopend.  
De dood kon Hem niet tegenhouden; Hij is opgestaan met victorie  
en het lege graf vertelt ons van de Kracht en glorie van Christus.

De weg van het Kruis is een eenzame weg  
toch roept het ons ook vandaag op  
om Jezus' voetstappen te volgen en de prijs te zien die Hij betaalde.

Een geschenk van de Vader, een belofte die vervuld is,  
van de stal in Bethlehem tot de heuvel op Golgotha.  
Het graf waar Hij lag is leeg;  
Je zult het zien als je er naar toe gaat.

Kroon Hem met vele kronen, het Lam op zijn troon.  
Luister: hoe dit hemels volkslied alle muziek overstemt!  
Ontwaakt mijn ziel en zingt van Hem die voor ons stierf.  
En heiligt Hem als uw onvergelijkelijke Koning in alle eeuwigheid.  
Kroon Hem als Heer van het leven, die het graf overwon,  
die opstond met victorie om te strijden voor hen die Hij kwam redden.  
Wij zingen van Zijn glorie  
Hij die voor ons is gestorven en opgestaan,  
die stierf om het eeuwig leven te brengen  
en leeft zodat de dood zal verdwijnen.

Ik zal de weg volgen van het Kruis  
waar het ook toe leidt en tot welke prijs.  
En het maakt niet uit hoe zwaar het zal zijn;  
ik ben verplicht om door te gaan tot het eind.  
Bij elke stap die ik zet wil ik mezelf verloochenen en Hem volgen;  
Ik zal de weg volgen van het Kruis, tot welke prijs ook!