

**GAAN ALS ELIA** *(naar Chi Coltrane)*

Ooit zal mijn tijd om te sterven komen.  
Wanneer dat zal zijn, weet ik niet;  
ik weet alleen dat wanneer ik moet gaan.

Yeah, als ik ga, wil ik gaan  
laat me gewoon gaan, oh, als ik ga  
wil ik gaan, Heer, laat me gaan,  
laat me gewoon gaan als Elia als ik ga.

Ik wil opstijgen in de lucht  
en op witte paarden met vurige ogen rijden  
Heer voor mijn zonden bied ik mijn verontschuldiging aan.  
laat me gewoon gaan, ik wil gaan,  
als mijn tijd om te gaan komt  
wil ik gaan als Elia als ik ga.

Ik wil geen grafsteen boven mijn hoofd  
en ik wil geen vurenhouten kist als mijn bed  
en ik wil niet dat iemand zegt dat ik dood ben.

Ik wil dat niemand huilt,  
of verdrietig is,  
of in de regen staat zonder hoed  
ik wil gelukkig omhoog gaan, stel je dat voor.