

BLESSINGS – VERBORGEN ZEGEN

We bidden om Uw zegen Heer; we vragen u om zoveel en zijn boos en verdrietig als we U niet kunnen horen. We trekken zelfs Uw goedheid en liefde in twijfel. Maar al die tijd hoort u ons roepen en in Uw liefde geeft U wat het beste is.

Maar wat als we juist door onze tranen genezing mogen vinden en dat al die slapeloze nachten nodig zijn, juist om te weten hoe dichtbij U bent? Wat als de beproevingen van dit leven juist Uw verborgen zegen is?

Wat als de grootste teleurstellingen en de pijn een openbaring is van dorst die groter is dan deze wereld kan lessen?