

BLESSED IS THE KING – GEZEGEND IS DE HEER

Ze zetten de straten van Jeruzalem voor Hem af;
Wie is deze man?
Ze wuiven met palmtakken en prijzen Hem;
Wie is deze man, zeg me wie deze man is?
Zijn ogen zijn zo zachtmoedig en onschuldig;
Hoe kan dat?
Kan Hij zien waar de reis Hem naar toe leidt?
Hoe kan dat? Vertel me hoe dat kan!

Kan het zo zijn, zelfs nu, zoals ze Hem aanbidden
dat Hij diep in Zijn hart verlangt naar die dag
dat elke tong Hem zal belijden
en elke knie zich voor Hem zal buigen
dat men Hem Heer noemt en het uitroept in Zijn naam?

Gezegend is Hij die komt in de Heer, Hosanna
Gezegend is Hij, die hemel en aarde aanbidden,
Hosanna aan de Koning van Israël.
Menselijk en toch rechtvaardig,
zelfs de engelen zingen "Glorie in de hoge"
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.