

AWAY IN A MANGER – IN EEN KRIBBE

Neergelegd in een kribbe, geen wiegje als bed, legde de kleine Here Jezus zijn lieve hoofdje neer.

De sterren aan de heldere hemel keken van boven op Hem neer,
De kleine Here Jezus lag te slapen in het stro.

Het vee loeide de baby wakker maar de kleine Here Jezus hilde niet.

Ik heb U lief, Here Jezus!

Waak over ons en blijf aan mijn zijde tot het moment van ons ontwaken.

Wees mij nabij Here Jezus, ik vraag U om bij mij te blijven,

Voor altijd vlak bij mij, en ik vraag U: heb mij lief!

Zegen alle geliefde kinderen in hun kwetsbaarheid.

En maak ons klaar voor de hemel, om voor altijd bij U te kunnen wonen.