

AWAY IN A MANGER – IN EEN KRIBBE

Neergelegd in een kribbe, geen wiegje als bed, legde de kleine Here Jezus zijn lieve hoofdje neer.

De sterren aan de heldere hemel keken van boven op Hem neer,

De kleine Here Jezus lag te slapen in het stro. Ik heb U lief, Here Jezus!

Kijk van boven op ons neer en blijf aan mijn zijde tot de ochtend daar is.

En maak ons klaar voor de hemel, om voor altijd bij U te kunnen wonen.