

THE GOODNESS OF THE LORD – DE GOEDHEID VAN DE HEER

Telkens wanneer ik me bedenk van waar God me heeft gebracht, de leegte waarin ik leefde zonder Gods zoon, dan roept mijn hart "Halleluja" want de Heer heeft me gered.

Zonder het offer dat Jezus heeft gegeven met Zijn leven, zou ik verloren zijn geweest, afgedreven als een schip in zware storm.

Ik zou dood zijn en eeuwig verlangen om vrij te zijn maar dankzij Jezus kan ik waarlijk zeggen: Hij raapte me op, en vulde mijn hart met hoop en liefde. Hij tilde me op, beschermde me en redde me en nu weet ik dat het de Goedheid van de Heer was.