

MEEVOEREN OP DE MORGENBRIES

De wereld waarin wij leven is beangstigend door het jachtige tempo waarmee werelddrachten veranderen.

Waarin niemand nog zijn rol kent maar in deze tijd houdt één belofte stand.

Ik kan me mee laten voeren op de morgenbries en daar bent U Heer.

Ik kan varen op de grootste zeeën, maar ook daar bent U bij mij.

In de meest duistere nacht bent u bij mij; Voor U ben ik nooit verloren.

Zoek me nu en ken mijn hart en laat me zien wat ik kan doen om de weg te gaan die u voor mij wilt en als ik afdwaal zal ik toch weten.

Ik kan me laten meevoeren op de ochtendbries en daar bent U Heer.

Ik kan varen op de grootste zeeën, maar ook daar bent U bij mij.

In de meest duistere nacht bent u bij mij.

Voor U ben ik nooit verloren.