

HE IS STILL THE CHRIST OF CHRISTMAS – HIJ IS NOG STEEDS DE HERE JEZUS VAN KERST

Hij is nog steeds de Here Jezus van Kerst, Hij is nog steeds het enige verhaal dat ik zo graag vertel.
Hij is nog steeds “vrede op aarde” en Hij is vreugde op aarde,
Hij is nog steeds “God met ons”.

Hij is nog steeds de Here Jezus van Kerst, nog steeds deel van het verhaal dat ik zo graag vertel.
Jezus zorgde er voor dat het Kerstfeest lang geleden in Bethlehem begon,
en sindsdien heeft de mensheid vele keren het Kerstfeest gevierd.
Er zijn tradities ontstaan en verloren gegaan sinds die eerste Kerst,
maar één ding zal nooit veranderen en ik wil dat iedereen me hoort zeggen:

Hij is nog steeds de Here Jezus van Kerst, Hij is nog steeds het enige verhaal dat ik zo graag vertel.
Hij is nog steeds “vrede op aarde” en Hij is vreugde op aarde,
Hij is nog steeds “God met ons”.

Emmanuël, “God met ons”, God kwam om bij ons te wonen, God kwam om in ons te wonen,
en Hij kwam met de belofte dat Hij eens terug zou komen.

Kom laat ons Hem aanbidden, de Here Jezus van Kerst, Emmanuël.
Vreugde op aarde want de Heer is gekomen.
Laat ons zingen, Hij is nog steeds de Here Jezus van Kerst, nog steeds “God met ons”.
Vertel het op de bergen, Glorie aan God in de Hoge,
de Here Jezus van Kerst, Hij is nog steeds “God met ons”!